



UMAMIMUSIC



OSKAR LINNROS LIVE!
10 SEPT. UMAMI PARK
ÖSTRA MADENVÄGEN 17. HALLONBERGEN/SUNDBYBERG

UMAMI PARK – INFLYTTNING 2017
LANDSKAPSSKAPARE
FOJABS STJÄRNOR JOHAN PAJU OCH SOFIA SZUBA!

MUSIC

Oskar Linnros kommer till Umami Park! Han gör en exklusiv livespelning 10 september tillsammans med sitt band och gästartister.

(SUMPAN, SER MAN SEDAN DÖR MAN)
av Oskar Linnros

Ack, Sundbyberg, jag blev full och gick runt med stiletter för din skull Sundbyberg om du minns mig

Åh, Sundbyberg jag var tolv och jag bröt för att göra dig stolt Sundbyberg för du minns väl

"DÅ NÄR FÖRSOMMARN KOM ÖVER GRÅ KAPUSCHONG JAG VAR DIN, SUNDBYBERG JA JAG VAR DIN"

Soldat så ung och så lojal och vi sa vi blir aldrig som dom från stan som dom från stan vi blir aldrig som dom från stan

Sundbyberg, det gick fort plötsligt sköt nån en man i min port Sundbyberg, lugna ner dig nu

men tack, Sundbyberg, jag är fri och du som trodde det skulle bli vi Sundbyberg, tills jag svek dig

DÅ NÄR FÖRSOMMARN KOM ÖVER GRÅ KAPUSCHONG JAG VAR DIN, SUNDBYBERG JA JAG VAR DIN

Soldat jag var så ung och så lojal och jag sa att jag blir aldrig en sån från stan en sån från stan det är blott dig jag håller av

Sundbyberg, jag försvann bara knas när de nämner ditt namn Sundbyberg och det vet du så väl

men åh Sundbyberg dom kan dra för jag minns varje bänk varje dag Sundbyberg jag blir aldrig som dom från stan,

Jag är alldeles för lojal förortsborna vi blir aldrig som dom från stan när man kommer ifrån

||: SUMPAN SER MAN SEDAN DÖR MAN FÖRR ELLER SENARE BRE JAG MENAR DET VI MÖRDAR WORD UP :||

Samarbetspartners



"Här har jag vuxit upp. Nu växer Hallonbergen vidare."

– Här möttes mina världar, säger Oskar och pekar där han står utanför den plats som ska bli Umami Park. Min mamma bodde där borta, och min pappa där... Och jag gick i skolan i Hallonbergen och min bästa vän bodde här uppe på höjden. Plus att jag jobbade här i byggnaden. Så det här är min mitt kan man säga.

Oskar är tillbaka. Snart på skiva, och väldigt snart på scen i Umami Park. Nu står han och gestikulerar energiskt och berättar om sin uppväxt. Han, som efter några år med rap i Snook satsade på att köra själv vann Grammis, sålde platina, vann Rockbjörnar och blev Oskar Linnros med svenska folket. Men det var här det började. I Hallonbergen.

– I mina texter har jag skrivit väldigt mycket om höjder. Och dom två höjder som jag sett framför mig har det dels

varit Örsvängen som ligger 200 meter bort och det som heter Toppstugan som ligger på toppen av berget som är

Hallonbergen. Det har jag skrivit väldigt mycket om, till exempel i låten Från Balkongen som utspelar sig på sjunde våningen på Örsvängen, det är ingen som vet om...

– Vad jag känner är att Hallonbergen är bra som det är, grejen är bara den att folk inte känner till det, så satsningen på Hallonbergen kan ju bara vara positiv om det innebär att fler och fler människor upptäcker det! Och att det blir en plats som folk åker till. Jag har alltid närt en dröm om att mina kompisar som inte är härifrån ska komma hit och bara få se det.

Namn: Hans Oskar Linnros

Född: 15 augusti 1983

Uppväxt: Hallonbergen/Sundbyberg

Aktuell: Ny skiva, spelning i Umami Park

Artistsamarbeten: Veronica Maggio, Snook,

Daniel Adams-Ray, Maskinen, Petter, Timbuktu



Välbesök UMAMI FOOD!

Fullsatta middagar och luncher blev det när Marcus Samuelsson intog Umami Park med sin pop-up-restaurang. Över 600 gäster njöt av trerättersmenyer och den sköna stämningen.

Se bilder från eventet på umamipark.se. Där kan du också anmäla ditt intresse för en bostad i Umami Park.



Umami Park – inflyttning 2017, men redan nu händer det spännande saker!

Redan nu arrangeras spännande och populära event på plats.

Först ut var Nordens största street art utställning i maj. I juni var det bloppis med kända bloggare som sålde sina plagg. I augusti kom världskände kocken och entreprenören Marcus Samuelsson och satte upp en restaurang. Och nu i september gör Oskar Linnros en exklusiv spelning. Umami Park sjuder av energi och har blivit en riktigt spännande plats. Nu är det hög tid för dig som är intresserad av att bo här att anmäla ditt intresse.

Och vill du flytta din butik hit är det nu, genast och bums som gäller!

I Umami Park skapas ett modernt och unikt boende för dig med smak på livet, design och inredning. Här samlas det bästa från världen i form av arkitektur, mat, inspiration och shopping. Här är det nära till naturen och samtidigt bara tolv minuter till Stockholm. Här planeras bostäder för dig som studerar, är nykär eller redan hunnit skaffa familj.

Ordet Umami är hämtat från det internationella köket och benämningen på den femte smaken; smaken som förhöjer alla andra smaker!

Hit flyttar du om du vill ha grönska, mötesplatser och promenadstråk med torg, caféer och lekplatser. Hit flyttar du om du uppskattar mat, närhet till Stockholm, Arenastaden med Mall of Scandinavia och förbindelserna ut i Sverige och världen via Bromma Flygplats. Hit flyttar du om du vill vara en del av en ny, innovativ stadsdel.

Umami är den femte smaken – smaken som förhöjer andra smaker. Umami Park är området som förhöjer din egen smak och kanske också ditt sätt att leva.



3 frågor till landskapsarkitekterna

Hur ser er vision ut för Umami Park?

Stadsliv börjar med att folk stannar till och börjar prata med varandra. Det första vi gör i Umami Park är att skapa platser att träffas på. Eftersom Umami Park växer hela tiden, håller vi koll på var folk rör sig och anpassar oss efter det. Det blir en stadsdel som inte tvingar, utan följer och leder. Där det behövs grönska planterar vi det. Där stigar uppstår kommer vi efter och fixar med ett stadsgolv. Den sköna platsen i värmsolen och den svalskande skuggan mitt i sommarhettan får styra var platser uppstår. Det som är unikt för Umami Park är att vi jobbar med träd, sittplatser och stadsgolv som går att flytta på! Vi kan följa med staden då den utvecklas över åren.

Umami Park är inte ett nytt bostadsområde, utan en destination och livsrum för lek, stöj och skoj. Stanna till och se varandra!

Var hämtar ni inspiration?

För Umami Park är vår största inspirationskälla naturen själv. Om man lyssnar och lär hur saker faller på plats eller uppstår ur sina förutsättningar finns en grund att stå på. Se bara på städer som vuxit fram över århundraden hur de anpassar sig efter vad som behövs. Små torgplatser och "gatuhörnshäng" från medelhavsländerna där gränsen mellan ute och inne, servering och gata är en förebild för oss.

Sen måste man lyfta fram fickparkernas fickpark:

Paley Park i NYC på 54e gatan som inspiration.

Det är en liten plats (fickpark) mitt i stadsvimlet med ett vattenfall och några träd där man kan slå sig ner och sippa på en kaffe. Den har blivit sinnebilden för oss i projektet att skapa variation i både skala, material och intensitet!

"Mattrenden över hela världen är också en viktig del i helheten."

Vilka är de största utmaningarna?

Det viktigaste är att tänka på skalan och variationen så att vi skapar platser för människor att träffas på. Vi funkar olika beroende på vad vi vill göra; läsa en bok och en kopp kaffe kräver avskildhet, men gärna lite brus runt om kring. Vill vi hoppa och sporta tar det mer plats. Det är också kul att blanda aktiviteter och ge något att titta på. Men det som är gemensamt är att stadsrummen inte får bli för stora; man ska kunna se ett leende och ett ögonkast, då är rummet lagom stort.

Vi skapar allt från grunden med bra naturmaterial som blir vackrare med tiden, sten, grus och grönska istället för asfalt och betong. Idag vill många bo i städer med nära till allt och ekokotrenden är avgörande för många då de väljer var de ska bo. I Umami Park skapar vi ett genomtänkt grönt stadsliv.



Johan Paju & Sofia Szuba från Fojab Architects är landskapsarkitekter för Umami Park.